

3. søndag efter påske (dds 1143-45) Dåb af søskendepar 22/04/18

Salmer 235 Verdens igenfødsel

Dåb 448 + Amen (Guitar)

62 Jesus – det eneste,

--- ---

379 Der er en vej

217 v. 1 Min Jesus lad mit hjerte få

484 Du, som vejen er og livet

Bøn: Herre Helligånd, Sandhedsånd, åben det ord vi nu skal lytte til, så vi bliver berigede af Guds nærvær. Form du ethvert ord i gudstjenesten, så det viser os Jesus og hans sammenhørighed med vor Far i Himlen.

Amen

Joh.14;1-11

Tre-enigheden – ja, havde vi læst nogle vers længere (vers 16 f) så var Helligånden også dukket op. Tre-enigheden.

Mange af os står af, når man forsøger at forklare Tre-enigheden. Det bliver nemlig til en forklaring af en forklaring af Gud. Og det bliver oftest noget rod. Tre-enigheden er en forklaring, et billede på Gud – derfor er det godt at tænke billedligt, når vi skal forstå Tre-enigheden.

Jeg har tre-enigheden stående derhjemme på kontoret og den ser således ud. (Billede på skærmen)
Et stykke træ der er skåret således, at der er tre dele



vævet ind i hinanden. Det er et stykke og dog er delene alligevel selvstændige i forhold til hinanden. De er ikke sat sammen – de hører sammen. De er lige høje, lige stærke, ja de er alle tre lige vigtige for at kunne

bære og stå stabilt.

Når Jesus siger: ”Jeg er i Faderen og Faderen er i mig” – ja, så er det svært at få hoved og hale i det, i hvert fald hvis vi tænker ’inden i’. Det kan ikke lade sig gøre.

Men det kan godt lade sig gøre ved at være vævet ind i hinanden. Altså sammenhørighed – uløselig sammenhørighed. Ligesom tre-benet her. I dette billede af tre-enigheden kan vi fornemme at de alle tre er lige vigtige, ’lige store’ så at sige. Vi kan ikke undvære hverken Ånden, Faderen eller Jesus. Dette

er godt at huske på midt mellem påske og pinse, ja, hele året rundt.

For at forstå Gud bliver vi nødt til at bruge billeder – bl.a. billedet tre-enigheden.

En af de bedste tre-enigheds beskrivelser jeg kender, er netop et tre-ben som dette, der er vævet ind i hinanden. Netop Jesu beskrivelse af tre-enigheden, som vi får gengivet her i Johannes-evangeliet, illustreres perfekt af tre-benet, for det kan bære



noget. (Skift billede på skærm) Gud kan bære os – og derfor kan Jesus sige til sine disciple: Jeres hjerter må ikke forfærdes!

De havde al mulig grund til at forfærdes lige i den situation de stod i.

For det første havde Jesus fortalt dem, at han skulle gå bort og de ville ikke kunne følge ham – for han skulle dø.

For det andet havde han fortalt at de ville svigt ham, og to blev endda peget ud; en ville forråde og en anden fornægte. De var dybt forfærdede over det,

der var under opsejling. Til disse disciple siger Jesus, at deres hjerte ikke skal forfærdes – Gudsstedet i mennesket skal ikke forfærdes – hjertet. De skal ikke forfærdes, for Jesus kan bære dem. Gud kan bære.

Jesus gik bort for at gøre en plads rede for os. Han kom tilbage for at tage os til sig, så vi kan være, hvor han er.

Han gik ikke bort i døden for at forsvinde, men for at kunne bære os.

Bære os der **svigtede** – fordi vi ikke kunne gennemskue, hvad der var Gud hensigt

Bære os der **forrådte** – fordi vi troede vi vidste bedre end Jesus

Bære os der **fornægtede** – fordi vi var bange for andres reaktion

Bære os der er **forfærdede** – fordi døden kom tæt på

Bære os der er ængstelige, usikre, små, afmægtige

Bære os der har styr på livet, økonomien, ægteskabet, børnene, vennerne og hvad man nu ellers kan have styr på.

Bære os, der vil lade sig bære!

Vær ikke forfærdet, men tro på Jesus, ja, tro på Gud. Lad dig bære af Gud.

Det er et fantastisk tilbud Jesus kommer med! Langt bedre end Dyne-Larsens gode tilbud.

Jesus siger: 'Vær ikke forfærdet – vær ikke ængstelig – vær ikke opgivende. Tro på Gud og tro på mig.'

Jamen, hvorfor skal jeg tro på Jesus?

Jo, fordi han har gjort en plads parat til os hos Gud. Tro på ham fordi livet er værdifuldt, om end vi kan forkludre det en gang i mellem. Men selvom alt kommer til at ramle om os, kan det ikke ændre ved dette, at Jesus har gjort en plads parat til os.

Troen er også at tage Jesu temmelige markante udsagn til sig, at ingen kommer til Faderen uden ved ham. Der er ikke frelse i noget andet navn, som Peter udtrykte det, da han blev forhørt. I troen får vi plads hos Gud, hvor livet kan leves evigt.

Troen er ikke at fremvise hvor mange gode gerninger vi har gjort

Troen er ikke at have læst bibelen fra enden til anden

Troen er ikke at kunne fremvise et fejlfrt liv.

Troen er tillid.

Tillid til at det er sandt, når Jesus siger, at han er vejen, ja, den eneste vej til Gud.

Tillid til at det er sandt, når Jesus siger, at han har livet, er livet.

Tillid til at det er sandt, at Jesus vil os det godt, ja, at han har gjort en plads parat til os.

Tro er at lægge sig selv og hele sit liv i Guds varetægt - tillidsfuldt. Tro er ikke en klamre sig fast til Gud, for så er vi ikke frie. Tro er derimod at lade sig bære af Jesus, for så er vi fri til at leve og virke, der hvor vi er lige nu.

Jesus opfordre os til at vort hjerte ikke må forfærdes, men at vi derimod tro på Gud, have tillid til Jesus – det bliver denne søndags kraftige opfordring. Jesus har gjort alt parat til os, så vi trygt kan lægge vort liv og alt hvad vi er i den tre-enige Guds varetægt. Og han kan bære i livet og i døden

Amen